

LITURGIE

Welkom door Ovd

Zingen: Psalm 23: 1, 2 & 3 (DNP)

Jezus, licht in de duisternis – Opwekking 627

Stiltemoment

Votum & groet

Zingen: Ik zag een kuikentje – Elly en Rikkert

Gebed

Kinderen naar kinderbijbelclub

Schriftlezing: Psalm 91

Zingen: Mijn toevlucht – Sela

Overdenking

Zingen: Door goede machten trouw en stil omgeven – NLB 511 vers 1, refrein, vers 2, refrein, vers 5, vers 6, refrein (2x)**

Gebed

Collecte voor hart voor zending

Zingen: Geloofsbelijdenis: Wij blijven geloven dat onder miljoenen - Op Toonhoogte (2015) 220

Zegen

Medewerkers in deze dienst:

Ouderling van dienst: Gerbrand Hutten

Diakenen: Anne Kaspers

Muziek: Maurits de Jong

Schriftlezing: Timo van Houwelingen

Beamer: Jan Mul

Video: Augusta Mul

Koffie: Poort 5

Welkom: Jan en Marjolijn Hellenthal

Koster: Albert Pot

NPs 23: 1, 2 & 3

1 Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Genieten mag ik in een groene weide;
Hij wil mij naar verfrissend water leiden.
Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren
om Hem te volgen en zijn naam te eren.

2 Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,
U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.
Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.
Waar er gevaar dreigt, komt U tussenbeide:
wanneer de wilde dieren mij belagen,
zult U ze met uw stok en staf verjagen.

3 U nodigt mij aan tafel om te eten.
Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.
U zalft mij, laat mijn beker overstromen.
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

Opwekking 627

1 Jezus, licht in de duisternis,
Jezus, Vaders getuigenis,
Jezus, liefde die eeuwig is,
ik prijs U.

2 Jezus, weg die ik volgen moet,
Jezus, waarheid volmaakt en goed,
Jezus, leven in overvloed,
ik prijs U.

3 Refrein:
Waar zou ik gaan zonder U,
waarom bestaan zonder U?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht,
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.

4 Jezus totdat ik bij U ben,
Jezus en U volkomen ken.
Jezus, geef ik mijn hart en stem
en prijs U.

5 Refrein:
Waar zou ik gaan zonder U,
waarom bestaan zonder U?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht,
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.
Refrein:
Waar zou ik gaan zonder U,
waarom bestaan zonder U?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht,
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.

Ik zag een kuikentje

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer

Mijn Toevlucht (sela)

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste
woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik
vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik
vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

Door goede machten trouw en stil omgeven

1 Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
Zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Refrein (vers 7)
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd

Refrein (vers 7)
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

6 Valt om ons heen steeds meer het diepe
zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

Refrein (vers 7)
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Refrein (vers 7)
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Wij blijven geloven dat onder miljoenen

Wij blijven geloven dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping een plan met ons
heeft,
waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat Zijn boodschap de mens kan
bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten,
bevrijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal,
om buiten onszelf voor de ander te leven;
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.

Dat werkelijkheid wordt als het oog van de
volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt
en 't morgenrood rijst dat Zijn komst met de
wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.