

LITURGIE

Gezongen Votum, Zegengroet met gezongen Amen

Zingen DNP psalm 145:3,4

Genadig en vol liefde is de HEER

Gebed

Zingen gk06 Gez 38:1,2

Zoek eerst het koninkrijk van God

Lezen Matteus 6 : 19 - 34

Zingen LB 981

Zolang er mensen zijn op aarde

Preek over 6:28b

Kijk 'ns naar een veldbloem

Zingen LB 747:1,7

Eens komt de grote zomer

Geloofsbelijdenis

Zingen Opwekking 7

Heer God, U loven wij

Dankzegging en gebed

Collecte voor Hoorn van Afrika

Zingen LB 978:3,4

Gij hebt de bloemen op de velden

Zegen

Medewerkers in deze dienst:

Ouderling van dienst: Hendrik Mostert

Diakenen van dienst: Henry van de Steeg

Muziek: Maurits de Jong

Schriftlezing: Anneke Mulder

Beamer: Ton Abbing

Video: Gert Arkema

Koster: Albert Pot

Liederen:

DNP psalm 145 : 3 en 4

3 Genadig en vol liefde is de HEER.
Hij heeft geduld, Hij redt ons keer op keer.
Hij deelt zijn gaven uit aan groot en klein;
zijn schepping mag bij Hem geborgen zijn.
Laat alles wat U maakte voor U buigen,
U prijzen, van uw koningschap getuigen.
Laat ieder uw gezag en daden eren,
verkondigen dat U steeds zult regeren.

4 De eeuwen door bezit U alle macht;
uw heerschappij omvat het nageslacht.
Wie onderuitgaat, helpt U overeind;
verdrukten richt U op, hun last verdwijnt.
U houdt uw handen vol ontferming open;
U zegent boven bidden, boven hopen.
Gul deelt U uit aan mensen en aan dieren;
zij mogen dag aan dag het leven vieren.

GK 2006 Gezang 38 : 1 en 2

1 Zoek eerst het koninkrijk van God
En Zijn gerechtigheid
En dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja.

2 Men kan niet leven van brood alleen
Maar van ieder woord
Dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja.

LB 981

1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

LB 747 : 1 en 7

1 Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

7 Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

Opwekking 7

1 Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid,
zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met 't engelenkoor:

2 Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Ze-ebaoth.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Amen.

LB 978 : 3 en 4

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.