

LITURGIE

Gezongen Votum, gesproken Groet met gezongen Amen

Zingen LB 868:1,2 *Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere*

Gebed

Schriftlezing: Psalm 2 en Hand. 4:18-31

Zingen DNP Psalm 2 *Wat willen al die wereldleiders toch*

Preek over Psalm 2

Zingen LB 482 *Er is uit 's werelds duistere wolken*

Gebed

Geloofsbelijdenis:

Zingen GK Gz 176:1 *'k Geloof in God de Vader*

Lezen art 2-7 van de Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen GK Gz 176:5 *'k Geloof in God, de heilige Geest*

Collecte voor International Justice Mission

Zingen DNP Psalm 72:1,2,3 *God, laat de koning goed regeren*

Zegen met gezongen Amen

Medewerkers in deze dienst:

Ouderling van dienst: Bert Lubbinge

Diakenen van dienst: Hans Wierenga

Muziek: Berthold Hutten

Schriftlezing: Lenny Lourens

Beamer: Gert Arkema

Video: Roelof Mulder

Koster: Jolanda Noordhof

Liederen

LB 868 : 1 en 2

1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij
musiceren.

Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw
leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen
geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

DNP psalm 2

1 Wat willen al die wereldleiders toch
met al hun plannen en hun dwaze dromen?
Ze voeren overleg om door bedrog
van God en zijn gezalfde los te komen.
Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning;
Hij spreekt tot hen met goddelijke spot:
'Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning
regeert in Sion, op de berg van God.'

2 Hij sprak tot Mij en kondigde dit af:
'Jij bent mijn zoon; ik geef aan jou het leven.
Bedwing de volken met een sterke staf;
Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.'
Heersers, wees wijs: je moet de HEER gaan
eren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem.
Hij zal je anders in zijn vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem.

LB 482

1 Er is uit 's werlds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,

zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

2 De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

3 Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

GK 176 : 1 en 5

1 'k Geloof in God de Vader, die uit niets
geschapen heeft zijn hemelwoning,
almachtig in het leven riep
de aarde met de mens als koning.
God, die met kracht in eeuwigheid
regeert door zijn voorzienigheid,
zal aan zijn vaderhand mij leiden
met trouw in voor- en tegenspoed,
om Christus' wil mij veilig weiden,
zoals een goede herder doet.

5 'k Geloof in God, de Heilige Geest, die troost
en hoop aan Christus' kerk wil geven.
'k Geloof een kerk, die wereldwijd

verbonden is in leer en leven;
als bruid van Christus, die haar leidt,
is zij getooid met heiligheid.
'k Belijd vergeving van de zonden.
Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt
en zal dan, met mijn ziel verbonden,
weer leven, eeuwig, onbevlekt.

DNP psalm 72 : 1, 2 en 3

1 God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.
Wil hem de wijze wetten leren
van uw gerechtigheid.
Dan zal uw volk in vrede leven,
dan wordt er recht gedaan:
verdrukten zal hij redding geven,
verdrukkens pakt hij aan.

2 Laat onze koning hooggeacht zijn
zolang de zon bestaat.
Moge hij eeuwen aan de macht zijn
totdat de maan vergaat.
Hij brengt nieuw leven, als de regen
die dorstig land bevoeit:
wie eerlijk leeft ervaart zijn zegen,
terwijl de vrede bloeit.

3 Van zee tot zee zal Hij regeren,
van eiland tot woestijn.
Elk volk zal Hem als heerser eren
en Hem gehoorzaam zijn.
Geschenken zullen binnenstromen,
een schat aan eerbetoon.
Ja, alle vorsten zullen komen
en knielen voor zijn troon.